



ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΝ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΣΟΦΟΚΛΗ

ΩΔΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ

Σκηνοθεσία
Μαρία Σαββίδου

Το έτος Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών

4 & 5 Οκτωβρίου 2021
Υποσκήνιο Β' Αίθουσας Α.Τριάντη
Θέατρο@megaron undergrounD

Δραματουργική επεξεργασία
Μαρία Σαββίδου, ομάδα ηθοποιών

27



Φωτογράφοι
Ελίνα Αστραπέλλαου, Σοφία Κιρκιλή

Σχέδια
Κώστας Κουαλιαρέλλας

Βοηθοί σκηνοθέτη
Ζαχαρίας Γουέλα, Βασίλης Ζαφειρόπουλος

Ηθοποιοί
Γιάννης Βάρσος, Ασημίνα Βουλιώτη,
Μιχάλης Μάριος Γεωργίου, Τίτος Γρηγορόπουλος,
Αλίκη Κακολύρη, Πάνος Κλαδης, Άννα Λουιζίδη,
Γεωργία Μεσαρίτη, Δένια Μιμερίνη, Μαρίνα Νικητοπούλου,
Δημήτρης Οικονομίδης, Δέσποινα Παυλίδη, Ναταλία Νεκταρία
Πήδουλα, Σπυρίδων Σουρβίνος, Λυδία Στέφου, Γιάννης Σύριος,
Χριστιάνα Τόκα-Ματέλσκα, Δημήτρης Τουτζιαράκης,
Χαρά Φιούρη, Ήρώ Χαλκίδη

Πολλά τα φοβερά, πιστο φοβερό
απ' όλα ο άνθρωπος.
Παντού καὶ πάντα κόβει
το μυαλό του, σε ό, τι
επικίνδυνο του μέλλεται.
Μόνο τον θάνατο δεν βρήκε,
ούτε θα βρει τρόπο να του
ξεφύγει. Όμως τα βγάζει πέρα
ακόμα καὶ με αμάχητες
αρρώστιες. Καὶ μόλι που
σοφίστηκε τέχνες αφάνταστες,
άλλοτε ρέπει στο κακό κι
άλλοτε πάλι στο καλό¹
γυρίζει.

Χορός



ΑΙΜΩΝ

Δεν το νομίζω πως
υπάρχει πόλη να
είναι κτήμα ενός.

ΚΡΕΩΝ

Δεν είναι η πόλη
κτήμα αυτού που
κυβερνά;

ΑΙΜΩΝ

Ωραίο θέαμα, σ' έρημη χώρα
μόνος
να' σαὶ κυβερνήτης.